

Een van de belangrijkste pijlers van de DutchGalgoLobby is voorlichting geven over het lot van de Galgos en het op gang brengen een maatschappelijke discussie. Dit doen we onder andere door met een kraam aanwezig te zijn op evenementen en markten of door middel van het plaatsten van enorme billboards in Spanje. In februari heb ik twee weken gewerkt als vrijwilliger bij Galgos del Sol. Tijdens deze twee weken heb ik twee keer als "klasse assistent" een educatieve les op een basisschool bijgewoond. Twee vaste vrijwilligers van Galgos del Sol, Raul en Zoe, geven regelmatig voorlichting aan een groep van 50 kinderen van zeven tot tien jaar.

Eerst wordt er gewerkt aan een stukje basisvorming over het houden en verzorgen van honden door met de kinderen te praten over onderwerpen als: "Is een hondje een stuk speelgoed of een levend wezen?", "Wat zijn de kosten die komen kijken bij het houden van een hond als huisdier?" en "Welke (medische) zorg hebben honden nodig".

Het gedeelte dat alle kinderen het leukst vinden is hondendoep maken van klei en parasieten (rijstkorrels) toevoegen, ondertussen praten we met de kinderen over het belang van ontwormen van de hond en leren we ze met behulp van een poepzakje om de straat schoon te houden.

En dan is het tijd om met de kinderen over de Galgos te praten. Van een stukje geschiedenis gaat het naar het heden. Bij de vraag: "Wie heeft er wel eens een gewonde of een dode Galgo op de weg gezien?", gaan helaas bijna alle vingertjes in de lucht. Ook moeilijke vragen worden niet vermeden. "Wat voel je als je een dode of gewonde Galgo ziet?". Ze willen er heel graag over praten, dat is duidelijk. Het raakt ze, gelukkig maar, het is geen verloren zaak! Deze kinderen zijn zo ontvankelijk. Meer dan ooit is me duidelijk geworden hoe belangrijk educatie is!

De billboards die in deze regio zijn geplaatst zijn een enorm succes. Alle kinderen kennen ze en hoe klein ze ook zijn, ze weten waar ze staan. Op weg naar de sportclub, het winkelcentrum of op weg naar oma komen ze de billboards tegen. Regelmatig komt er kritiek op de billboards. Het geld zou beter besteed kunnen worden aan hondenvoer, medische zorg en onderdak. Dit zijn echter korte termijn oplossingen. Wij vinden onder meer dat je moet investeren in de toekomst van deze kinderen zodat zij verder kunnen gaan waar wij moeten stoppen.

Na afloop van de les gaan de kinderen naar buiten. Ze worden opgehaald door hun mama, oma, en een enkeling door papa, om naar huis te gaan. Ik loop tussen de kinderen. "Wat heb je daar?" "Een poepzak met een hondendrol met parasieten". "Wat!" "We hebben een les gehad over Galgos en een hondendrol gekleid" Trots vervuld me als ik al deze kleine ambassadeurs en ambassadrices het verhaal van Raul en Zoe over het trieste lot van de Galgos aan hun (groot)ouders hoor vertellen. We hoeven niet te wachten tot ze groot zijn, het is al begonnen....